

Rapport

Nr 177 December 2016

54:e årgången

Islandssamlarna

Stockholm Göteborg

www.islandssamlarna.se

En riksförening inom Sveriges Filatelistförbund



Ordförandens rader

Sankta Lucia.... Nu tändas tusen juleljus.... Hej tomtegubbar slå i glasen.... Nu är glada julen slut, slut, slut... Och efter alltihop...

Då är vi inne i januari och vårterminen är igång och vi går mot ljusare tider. Vad har då hänt under hösten? I augusti var medlemmar i föreningen engagerade i uppbyggnad och nedmontering av Hallfrim från måndag den 8 aug till måndag 15 aug. Mässan hade öppet fredag till söndag. Föreningen hade även ett bord där vi hade information om föreningen samt försäljning av frimärken och stämpelhandböcker. 18 medlemmar besökte mässan och skrev in i sig i besöksboken.

I september var Mats Söderberg till oss i Stockholm och höll sitt föredrag om alkohol del 2 som han kallar "Spola kröken". Det var mycket intressant. Mötet i oktober som skulle ha varit ett studiebesök på Filminstitutet blev inställt, men på septembermötet framfördes förslaget att ha mötet på Islands ambassad. Jag gick till ambassaden och pratade med dem, så efter en hel del pusslande resulterade det i att Islands ambassadör Estrid Brekkan tog emot oss i ambassadens representationsvåning på Strandvägen 15, onsdagen den 5 oktober kl 17.00 Resultatet av mötet blev att vi framöver kommer att ha ett större samarbete och inte bara på jubileum. Vi var sex medlemmar från föreningen. Ni som inte var med missade något. För mig slutade det hela med att jag hamnade på akuten på S:t Görans sjukhus, då jag drabbades av en liten stroke (TIA) med syrebrist på hjärnan. Jag återhämtade mig snabbt och fick åka hem fredag eftermiddag.

På novembermötet berättade Mikael Magnusson om skeppsposten till och från D.W.I. Förövrigt har medlemmar besökt Norrorts, Stockholms filatelistförenings, Vallentunas och Norrtäljes auktioner. Dessutom ska jag nämna att Mikael Magnusson har gått kursen för utställningsarrangörer som hölls i samband med Hallfrim i augusti. En positiv sak under hösten är att det i Stockholm har dykt upp ett par nya ansikten. Jättetrevligt! Jag hoppas få se fler, det finns en del i Stockholms innerstad och kranskommuner som jag aldrig har sett. **Välkomna ni med!**

Föreningens stora auktion i Göteborg sista helgen i oktober resulterade i att ca 80 % blev sålt. Mötet på ambassaden har resulterat i att ambassadör Estrid Brekkan kommer att närvara på majmötet hemma hos Leif Nilsson i Södersvik den 13 maj.

Med dessa rader vill jag önska alla medlemmar en

God jul och Gott nytt år.

Vi hälsar följande nya medlemmar välkomna:

1057 Lennart Hultgren 1058 Barbro Sten-Olason 1059 Erik Nyström

Dessa hemsidor finns även på Islandssamlarnas hemsida under Länkar.



Postiljonen AB är det internationella auktionsföretaget i Skandinavien inom frimärken och filateli. Firman grundades 1968 och den första auktionen hölls 1970. Postiljonen har idag kontor i Malmö samt representation i Stockholm och Köpenhamn.

Vi arrangerar minst två stora internationella auktioner per år, en på våren och en på hösten. Ungefär 3 veckor före auktionen skickas auktionskatalogen ut till våra kunder. Katalogen, som går att beställa här på hemsidan, är helt i färg samt på engelska p.g.a. vår stora internationella kundkrets. Postiljonen deltar på de flesta betydande frimärksutställningar världen över och vi har god kontakt med internationella köpare såväl som säljare. Postiljonen är även en stor vän av Föreningen Islandssamlarna

Postiljonen har 2 auktioner per år ,kommande auktion är #213 30.9-1.10 2016

Klassiskt Island på höstauktionen 30/9-1 Okt!

Postiljonen har fått förtroendet att sälja Indriði Pálssons fantastiska samling ”Klassiskt Island fram till 1902”, vilket vi är mycket glada för.

Denna världsberömda samling ansågs 2001, då den tilldelades Stort Guld på HAFNIA 2001, vara den absolut viktigaste och mest kompletta samlingen klassiskt Island.

Samlingen med kringmaterial kommer att säljas under tre auktioner , del 2 såldes på den internationella höstauktionen 30.9-1.10 2016 i Malmö. Den tredje delen kommer att innehålla flera höjdpunkter

För kataloger och mer information när auktionen närmar sig, vänligen besök vår hemsida www.postiljonen.com

Leif.

Exceptionella priser ännu en gång på Isländska frimärken!

Leif Nilsson

Inte oväntat blev Postiljonens specialauktion del 2 med Indriði Pálssons klassiska Islandssamling _____ en stor succé.

Flera rekordpriser noterades och dyrast blev ett brev med 2 + 8 skilding sålt för 90 000 Euro. Budgivningen blev intensiv i salen i Malmö när flera telefonbudgivare gav sig in i leken om de åtråvärda objekten. Ett unikt brev med 16 skilding skickat till Danmark 1874, det enda kända brev med denna valör i perforeringen 14 x 13 ½, såldes för 90 000 Euro. Ett inrikes brev med 4 skilding stämplat i Bjarnarnes 28.11 ,från Stafafell Nov. 1874, och är det enda kända skilding brevet med denna stämpel, såldes för 22 000 Euro. Även en otroligt vacker nummerstämpel 15 såldes för 600€. Det enda kända brevet med kronstämpel MYRAR såldes för 1 1000€ otroligt vackert brev (köparen måste vara lycklig över detta).

Även en mycket sällsynt och otroligt vacker kronstämpel ”STADUR” på ett par 3 aur gul. Såldes för 5 600€



”Grantonbrevet”. Pris 90 000€ lot nr 2014



Bjarnarnes 22000€ lot nr 2020

Vi som var med på auktionen hade stora förväntningar på **Indriði Pálssons klassiska Islandssamling del 2**. När auktion tog sin början på lördagseftermiddagen så var auktionssalen mycket välfylld och alla var spända på vad denna del skulle sluta på. Vi diskuterade sinsemellan att det kanske inte skulle bli så höga priser på alla objekten, kanske 2-3 höjningar över utrop på de dyraste breven. Men i efterhand när objekten ropades ut av Claes Arnrup så började man förstå att detta inte skulle vara någon "vanlig" auktion igen. Höjningarna steg i rask takt inte bara från salen utan även från alla telefonerna med budgivare på olika språk



Nummerstämpel 15 Vacker



Det enda kända brevet med kronstämpel MYRAR såldes för 11000€ otroligt vackert brev



Även en mycket sällsynt och otroligt vacker kronstämpel "STADUR" på ett par 3 aur gul. Såldes för 5 600€



Vi har några ex kvar till salu (se tidigare utskick för mer info) och om någon önskar ett ex av auktionskatalogen + resultatlista för Indriði Pálssons klassiska Islandssamling del 1+2 så kontakta Johnny Pernerfors.

Viktiga Datum 2017.

- 22.4 Islandssamlarnas auktion i Göteborg
- 24-28.5 FINLANDIA2017 i Tammerfors
- 21.10 (Prel.) Islandssamlarnas auktion i Göteborg
- 27-29.10 NORDIA2017 i Vejle

Lite om Isländska språket (Kjell Idling)

Språket

Språket är isländska. Första främmande språk i skolor är fr.o.m. 1998 engelska, som andra språk läser man vanligtvis danska. Många islänningar talar danska med isländskt uttal och därför förstår många nordbor dem lätt. Alla talar gärna engelska.

Isländskan har nio bokstäver som inte finns i vårt alfabet. Áá (au), Ðð (som i engelskans this), Éé (som ge i genast), Íí (som i i sv.), Óó (åo), Úú, (o), Ýý (som i i sv.), Þþ (som th i engelskans thing) og Ææ (ai). Konsonanterna ll och rl uttalas ofta dl och nn och nr uttalas ibland dn: brúnn, dvs. brun, uttalas brodn. Isländskan har många böjningsformer.

Några isländska uttryck:

Góðan daginn! (Gouthan daijin)	God dag!
Bless!	Hej, hå!
Gjörðu svo vel! (Gjörthy svo vel)	Var så god!
Takk fyrir (tahk firir)	Tack
Ég skil ekki íslensku (Jie skil ehki islensky)	Jag förstår inte isländska.
Svíþjóð (Svithjoth)	Sverige
Ég er frá Svíþjóð. (Jie er frau Svithjoth)	Jag kommer från Sverige.
Hún vill fara til Svíþjóðar. (Hon vidl fara til Svithjothar)	Hon vill åka till Sverige.

Telefonkatalogerna på Island listar människorna i alfabetisk ordning enligt förnamnet, eftersom förnamnet är det officiella namnet. Tillnamnet avslöjar faderns namn, dvs. vems dotter eller son det är fråga om. Kristín Einarsdóttir är Kristín Einars dotter och Páll Einarsson är Páll Einars son. Det finns några gamla släktnamn i bruk, men nuförtiden påbjuder lagen att folk bildar sitt namn från faderns eller moderns namn.

OBS!!! Anbudsauktion på klubbmötena i Stockholm OBS!!!

Står i Rapport nr 176 att anbudsauktion på mötet 13 Januari 2017. Bud senast 13 Januari kl 13.00

Obs !! SKALL VARA ANBUDSAUKTION PÅ MÖTET 12 JANUARI 2017.

BUD SENAST 12 JANUARI 2017 KL. 13.00 OBS!!!!

Anbudsauktion på klubbmötena i Stockholm

På höstens klubbmöten kommer ett antal objekt att auktioneras ut. Ett skriftligt bud bevakas av oss på för köparen förmånligaste sätt. Vid flera skriftliga bud bjuder vi näst högsta bud + en höjning, för den person som avgivit det högsta budet. Vid två eller flera lika skriftliga bud gäller först inkomna. Sänd därför in ert auktionsuppdrag i god tid.

Höjningar 0-100 kr 5 kr, 101-500 10 kr, 501-1000 25 kr, 1001 – 2000 50 kr.
Tillkommer endast porto.

Februari :





Anbudsauktion på mötet 2 Februari 2017. Bud senast 2 Februari kl 13.00 Till mailadress kassoren@islandssamlarna.se eller brev Leif Nilsson Örnvägen 12 76194 Norrtälje

Mars:





Anbudsauktion på mötet 2 Mars 2017. Bud senast 2 Mars kl 13.00

Till mailadress kassoren@islandssamlarna.se eller brev Leif Nilsson Örnvägen 12 76194 Norrtälje

April:





Anbudsauktion på mötet 6 April 2017. Bud senast 6 April kl 13.00

Till mailadress kassoren@islandssamlarna.se eller brev Leif Nilsson Örnvägen 12 76194 Norrtälje

Maj:





Anbudssauktion på mötet 13 Maj 2017. **Bud senast 13 Maj kl 11.00**

Till mailadress kassoren@islandssamlarna.se eller brev Leif Nilsson Örnvägen 12 76194 Norrtälje

Islandsresan 29/7—8/8 (forts från nr 176)

Sedan blev det ett besök på folkmusikcentret där de samlat folkmusik, visor, psalmer och annat i ett stort fint arkiv som det både gick att lyssna till via datorer eller få ut på noter om man var spelkunnig. Här bjöd de även på en skvätt kaffe vilket var trevligt, en liten påtår efter maten skadar ju inte.

Sedan kom Isar med bussen och de som ätit lunch så bar det hemåt. Resan gick genom tre nygjorda tunnlar var av den ena var 9,7km och inte speciellt bred så de som kom från norr hade förtur så de som kom från söder fick snällt stanna på de mötesfickor som fanns i tunneln. Jag passade på att fråga hur de som varit på vandring hur de haft det och de hade haft det underbart, då där stannade för att äta lite matsäck och dricka lite såg de ut över havet och hade en underbar utsikt. Mycket fåglar såg de. Kvällen fick vi göra vad vi ville, en del ville nog vila efter vandringen tur att boendet hade varm potta att bada i. onsdagen var dagen med det andra stora utflyktsmålet på denna resa nämligen Grimsey. Vi skulle vara på Akureyri Airport kl:8.20 för check in, de var service på hög nivå då de fixat så att vi kunde flyga ut i två plan samtidigt istället för att vänta på nästa ordinarie avgång, tack och bock för det. Väl ute på ön som är det ända av Island som ligger norr om polcirkeln, möte vår guide Hella oss och berättade lite kort om ön att den är 5,5km lång och 2km bred och att det bor 65 personer bofasta på ön och att på sommaren bor här 120. så den ökar med dubbla befolkningen då sommargästerna kommer och då vi kom ytterligare med fler. Vi började med att symboliskt passera över

polcirkeln som vi också fick ett fint diplom på att vi gjort, för den som ville kunde man även betala en symbolisk bompeng för att gå över då det satt en sparbössa på gränsen.



Sedan delade vi upp oss på två grupper den ena som ville gå till norrspetsen på ön och den andra hälften som nöjde oss med att gå kortaste vägen ner till byn. Vi kom väldigt nära dessa små Lunnefåglar som häckade i tusentals på klippställarna, man kunde stå och beskåda dem på bara några få meters avstånd. Sen var det också silvertärnor i massor som så smått attackerade oss när vi gick. Väl nere i byn så öppnade de få affärerna och annat vid kl.12.00 båtdagar och det var en sådan dag idag. På caféet som även sålde souvenirer fikade vi. När de hörde att vi var filatelister så kom hon som hade hand om öns post med poststämpeln, för hon var idag upptagen med något men dottern jobbade ju i caféet och där de även hade en sidostämpel. Så Ingvar O som gammal postmästare blev satt att stämpla våra brev och kort, vilket han gjorde med bravur. Takterna satt fortfarande i trots pensionär sedan flera år tillbaka. Efter lunchen var det så fria aktiviteter att hinna gå ner på de södra delarna av ön. Vi var ett gäng som nöjde oss med att endast gå till kyrkan från 1837, men några gick ända ner till fyren. Vågat då dessa silvertärnor var helt hopplösa stundvis. Sen väntade en dryga tre timmars båtresa till Dalvik. Den var också att minnas då vi fick se val. Det är mäktiga djur.



Lunnefåglar

Whisky provningen

Frimärksklubben

I Dalvik stod en hyrd buss och väntade på oss Isar var ju med oss så han hade fridag. Då vi hämtat vår egen buss åkte vi hemåt för att äta middag. Under middagen fick vi av värden en utmaning att sjunga något på svenska så skulle han sjunga något på Isländska. Vi kom fram till att vi nog kunde uti vår hage en trevlig visa som är traditionellt svensk. Vi tog ton och sjöng. Han kunde den också då han sjöng själv i kör och de lärt sig ett

antal svenska visor och koraler(psalmer), för oss sjöng han en visa som var skriven av samme man som gjort den isländska nationalsången, sedan fick även vi pröva att sjunga på isländska. Han hade tryckt upp visan Rosen, som var en folkvisa från trakten som vi sjöng som allsång. Ett trevligt inslag. Torsdag idag stod Akureyri på programmet, det var en hantverksmässa som en del av oss besökte och vi andra fick på fria fötter vandra runt i staden. Det är faktiskt en stad med 17,500 invånare. En mycket speciell kyrka som tyvärr var stängd pga begravning. Det är samma arkitekt som ritat Hallgrimskyrkan. Jag gick runt på egen hand och anslöt sedan till den stadsrundtur som våra isländska vänner stod för. De guidade oss i de gamla kvarteren och vi fick uppleva nostalgi då vi gick på deras lilla leksaksmuseum som från början var en privatpersons samling men då det gamla ordenshuset stod tomt blev det museum istället. Sedan gick vi vidare och slutade på Akureyri museet där de bland annat visar gamla saker från staden och kartor mm. Sedan har de även ett stort utrymme plats för temporära utställningar och just nu visades en utställning om Vigdis Finnbogadottir, hennes kläder, bilder tidningsartiklar, och de ordnar som fått samt hennes folkdräkt som hon än idag använder då och då vid officiella mottagningar och resor. En mycket fin utställning. Härifrån fick var och en ta sig hem för egen maskin och byta om eller så för att sedan ta sig till den restaurang som våra isländska vänner i Felag Frimerkjasafnara nordlandsavdelningen bjöd oss på. En mycket trevlig sak dök upp under middagen ett speciellt uppstämplat kuvert med ett frimärke på föreställande en leksaksanka. Den kände jag igen jo men visst den hade vi tidigare på dagen sett i leksaksmuseet och den fanns nu på frimärke och fotografen Palli hade fotat förlagan till frimärket vilket också låg i kuvertet tillsammans med kvällens meny. Det för mig tankarna till en annan förening nämligen Bältesspännarna som vid sina årsmöten ofta har sådana specialstämplade brev och annat så kallade speciellare. Sedan fick vi också skriva våra namn på varsitt kuvert och att det senare kanske skulle komma något med posten. Vi får se vad det kan bara för spännande sak. Efter en god middag som till huvudrätt var valbiff och Sillgrissla gick vi hemåt för att avsluta kvällen på hotellet med lite gott att dricka. På fredagen var det vår andra stora transportsträcka, då vi skulle ta oss till Reykjavik via ett antal stopp. Men det verkade vara något fel på vägen den var jämn och fin och till större delen belagd med asfalt, inget skumpande. Det kändes lite konstigt jämfört med färden över höglandet. Ha ha, nå väl vi tog oss till Reykholt där vår lunch väntade på oss. Här fanns också två kyrkor precis bredvid varandra. Detta berodde på att Reykholt blivit ett pilgrimsmål med hälsan som förtecken, här fanns också ett ganska nyöppnat forskningscenter som forskar om just hälsa i kombination att bada i varma källor för de som typ har ledbesvär, psoriasis och andra liknande symtom och sjukdomar. Här kunde man även beskåda Snorres badtunna som det sägs att han blev mördad i ett fall för kommissarie Barneby kanske. Efter uppehållet här så åkte vi vidare mot Þingvellir, där vi gjorde nästa stopp. När jag gick runt och kollade fick jag fatt i en broschyr och denna plats är nu mera ett världsarv. Sen åkte vi mot huvudstaden. Så Lördagen var vi åter uppdelade på två gäng ett som Isar basade över och de gick på vandring i en av de många vandringsleder som finns runt utanför staden. Vi andra tog oss till den stora loppisen Kolaporti där vår vän Reynir säljer frimärken och kort, men här går det att köpa allt. Självt hittade jag ett par nya skor. Efter det så skulle vi bli bjudna

på lunch innan vi skulle till frimärksklubben. Väl på klubben kunde man gå runt och titta på de samlingar som visades samt också göra en del fynd hos de medlemmar som på plats stod och sålde av sina dubletter. En mycket trevlig samvaro var det, ville man så kunde man också få sig en kopp kaffe. Vi gick därifrån för att ta oss hemåt för att byta om koppla av eller gå på staden för att sedan återkomma på kvällen då våra vänner bjöd oss på något att äta och gott att dricka. Några av oss var på Islands första och ännu enda whisky fabrik för provsmakning. De gjorde även gin och akvavit smaksatt med bland annat blåbär.

Kvällen förlöpte i glada vänners lag. Vi försökte även få dem till att bestämma datum för när Nordia 2018 skall vara så vi kan boka hotell, de var lite sega att få ur någon tidpunkt men det lutar åt slutet på maj eller början på juni. Då blir nästa resa till Island. Vi fick sedan våra samlingar med oss vi som ställt ut och åkte hemåt. Söndagen var vi på utflykt på Reykarneshalvön. Vi var först upp till Keflavik samhället vid flygplatsen, där var och än fick fri tid och fika äta lite eller vad man nu ville göra. Mycket var stängt då det var söndag. Sedan ville en del av oss bada i blå lagunen men där var så mycket folk att kl. 22 kunde de ta emot oss, så det blev inget bad. Så vi körde ner till Grindavik åkte runt till sydspetsen där det bubblade och pös i backen av geotermisk aktivitet. Sedan åkte vi vidare och hamnade ute vid havet en mäktig syn att skåda ut över. Sen skulle vi då mot sista natten med gänget middagen då strejkade vår buss, så då fick vi överlämna en gåva från oss resenärer till Ísar i form av 3 st Orrefors glas skålar som tack för allt arbete han har lagt ned på denna resa och de andra före denna. Kopplingen gav upp och vi fick bli räddade av en annan buss som kom till oss inne från Reykjavik så vi blev en dryg timme sena till middagen. Men det var väl tur att det var till middagen och inte till incheckningen till flyget. Men med Isars motto att det finns bara lösningar och inga problem så ordnar det till sig och allt blir bra. Efter en traditionell Isländsk söndagsmiddag var det så dags att åka till flygplatsen och åka hemåt.

Nertecknade rader av sekreteraren.

ISLANDSKLUBBEN I GÖTEBORG våren 2016

Vid mötet den 14:e april var temat "Mitt Island". Mats Ahlmark visade delar av sin samling.

Närvarovinster fick Rolf Gustavsson, Owe Jacobsson, Kent Wettlemark, Kjell Marmbrink, Johnny Pernerfors, Mats Ahlmark, Bertil Westerberg, Franco Lazzari och J-O Artvik..

Mötetemat den 12:e maj blev uppskjutet till kommande säsong. Frimerkjablaðið nr 32 presenterades och genomgicks. Närvarovinsterna gick till Franco Lazzari, Lars Hansson, Ove Karlsson, J-O Artvik och Sten Hedlund.

23 medlemmar deltog vid mötet.



I Frímerkjablaðið nr 32 visas detta brevkort till den amerikanske professorn Williard Fiske från Reykjavíks Schacksällskap med tack för bl. a. ett mycket vackert schackbord som Fiske skänkt till det nyligen bildade sällskapet.



Fiske skänkte också schackspel till Grimsey och var mycket intresserad av ön som han aldrig besökte. Ovanstående bild togs på Grimsey när Islandssamlarna besökte ön den 3 augusti.

Leif Jaráker f-d "Mr Facit" till vä. Och Kurt "Kurtan" Nygren tog ett parti i kylan.

Kaj Librand

ISLANDSKLUBBEN I GÖTEBORG hösten 2016

Höstsäsongen 2016 inleddes den 8:e september. Bengt Sagsjö visade bilder från sommarens jubileumsresa till Island. 26 medlemmar och 1 gäst deltog vid mötet. Närvarovinster fick Ingvar Ottosson, Mats Ahlmark och Ove Karlsson. 25 medlemmar och 1 gäst deltog vid mötet den 13:e oktober med mötestema Jónsbok, One Hundred Years of Icelandic Stamps 1873-1973.

Närvarovinsterna till Bengt Sagsjö, Ove Karlsson, Björn Hagberg, Gunnar Löwendahl och Owe Jacobsson.

22 medlemmar deltog vid mötet den 10:e november med mötestema danska kolonier. Gunnar Löwendahl visade delar av sina samlingar från Thule, DVI och Färöarna.



Närvarovinsterna till Gunnar Löwendahl, Rolf Gustavsson, J-O Artvik och Lennart Johansson.

Varje möte avslutas med en auktion med objekt inlämnade av medlemmar. Här kommer en sammanställning av de första sex auktionerna 2016.

	Antal objekt	Försäljningssumma
Januari	66	4704
Februari	63	4790
Mars	74	24140
April	73	4370
Maj	59	4670
September	86	5616
Summa	421	48290

Kaj Librand

Ny litteratur:

Icelandic numeral cancels 1903 - 1960

Brynjólfur Sigurjónsson

ISBN number: 9781367604025 Pris US \$ 89.99 + porto beställes från

<http://www.blurb.com>



Boken är för samlare av Isländska nummerstämplar. Den innehåller detaljerad information om stämplarna 174 – 300 dvs av typen N1a samt N2 använda av postverket mellan 1903 – 1960.

Den allmänna informationen inkluderar.

1. Geografiska läget på karta samt detaljerat läge med fotografi på poststället
2. Visar användningstid av stämpel på frimärke i tidsperiod
3. Visar även användning av stämpelfärg, stämpelrotation och antal kända brev

Boken kan verkligen rekommenderas till nummerstämpelsamlare och även till andra stämpelsamlare. Den visar antalet stämplarna under period i form av stapeldiagram per år sedan är stämpeln beskriven i läge och om stämpel finns på Isländska postmuseet (Nationalarkivet)

Boken har formatet 21x25cm i hårda pärmar med omslag (se bild ovan) Brynjólfur har lagt ned ett stort arbete med att färdigställa denna bok, han har fått hjälp av Nummerstämpelssamlare över hela världen. Ett storslaget verk som bör finnas i allas bibliotek.

Leif Nilsson

FRIMÄRKSRESA:

Föreningen planerar en resa till världsutställningen i Tammerfors Finland 2017

Den blir från 25 -29 maj (hemkomst måndag kväll). Vi kommer troligtvis att åka båt med Silja och bo på hotell tre nätter, måltider på båten är med i priset.

I skrivande stund har jag inte fått några definitiv pris men jag skulle tippa på ett cirkapris runt 3.500:-/person och då delar man hytt och dubbelrum. Alla som är intresserade av att åka med på denna resa får gärna meddela sekreteraren Mikael via ett sms eller samtal på 070 4-80 01 84 eller skicka ett vykort. Ni som eventuellt vill ha enkelrum/hytt säg till då när ni bokar så jag kan boka in det samt om ni har några allergier så jag kan ordna det, då vi kommer få en välsmakande tre-rätters måltid då vi åker till Finland.

Ni som vill med och som bor ute i landet meddela också det så jag kan lägga till en anslutningsbuss för er också.

Intresseanmälningarna skall vara mig tillhanda före den 20 januari 2017.

Bästa resehälsningar
Sekreteraren

Islandssamlarna har upprättat en unik kontakt.

Föreningen skulle på mötet i Stockholm på oktoberträffen varit på studiebesök på Svenska Filminstitutet på Gärdet.

Men då de skiftat personal och annat hade vår bokning hamnat mellan stolarna och glömts bort, då var det någon som föreslog lyssna med Isländska Ambassaden om de inte kan ta emot oss.

Sagt och gjort vår ordförande tog sig upp till Ambassaden som ligger på Kommendörsgatan.

Han mottogs mycket snällt av Elin som vidarebefordrade vår önskan och det gick bra att komma men dock på onsdagen, inte på torsdagen då de hade en del andra grupper inbokade.

Men det är ju vi som får anpassa oss. Så vi var sex medlemmar som fick audiens hos ambassadören själv i hennes representationsvåning.

Estrid Brekkan tog emot oss med öppna armar och det blev ett mycket trevligt samtal om föreningen mm.

Hon var också imponerad utav oss att en så stor förening med så många medlemmar är intresserad av lilla Island.

Och även att vi åker dit. Hon blev så imponerad och intresserad att fortsätta hålla en mycket god kontakt med oss att hon till och med redan nu är anmäld till att komma till vårt vårmöte ute i Roslagen hemma hos Leif och Ann-Eva.

Så ni som vill träffa Islands mycket trevlige Ambassadör här i Sverige Estrid Brekkan kom till mötet i Maj då vi har högtidligt besök.

Det bjöds på vin och snittar under samtalet. Estrid blev sedan tackad med att få vårt standar samt till alla på ambassaden vår föreningsnål, vilket var en mycket uppskattad present.

Nertecknade rader av
Sekreteraren

Möten i Stockholm, Våren 2017

Jan	12	Årets bästa fynd du gjorde. Tag med och berätta. Auktion
Feb	2	Lundy Island, Lars Liwendahl okänt Kungarike – Med idag världens äldsta lokalpost. Auktion
Mars	2	Årsmöte Med landgång anmälan till Mikael Magnusson 0704-80 01 84 Auktion
April	6	Sparmärkessystemet på Nordgrönland . Mats Edström. Auktion
Maj	13	Möte i Södersvik kl. 12.00 Anmälan till Leif tfn. 0703-62 17 53 Temat är bytesdag, tag med dina dubletter och byt, sälj och köp Tag även med auktionsobjekt (10% tar klubben i provision). Auktion.

Välkommen till **vårens** möten och ta del av kvällens tema och den sedvanliga mötesauktionen. Vi bjuder på kaffe med något gott till.

Aktuell information om Hösten/Vårens möten införs löpande på vår hemsida <http://www.islandssamlarna.se/>

Möteslokal: Östermalms Föreningsråd, Valhallavägen 148 Vid Fältöversten, ingång precis vid busshållplatsen T-bana Karlaplan (uppgång Valhallavägen) Mötena hålls som regel den första torsdagen i månaden. Mötena börjar kl. 19.00. På mötena är det fritt fram för medlemmarna att ta med objekt att lämna in till auktionen. För detta tar klubben en mycket symbolisk provision.

Obs!!! NY MÖTESLOKAL OBS!!!

OBS : Till hösten 2017 kommer vi att byta lokal och flytta till Phileas lokal på Svartensgatan 6, Stockholm. Tag T-banan till Slussen uppgång Götgatan gå mot Medborgarplatsen till du kommer till **Svartensgatan** , tag då till vänster upp på gatan. Mötena börjar kl. 19.00. På mötena är det fritt fram för medlemmarna att ta med objekt att lämna in till auk-tionen. För detta tar klubben en mycket symbolisk provision.

Höstauktionen

Johnny Pernerfors

Åter igen kan vi glädjas över ett stort intresse från medlemmarna att delta på den stora höstauktionen. Denna gång deltog 94 st med bud på auktionen varav ett 20 tal var på plats. Extra glädjande är det ju alltid när medlemmar boende långt från Göteborg tar sig till auktionslokalen, längst resa hade en av våra vänner från Island men även från Umeå, Stockholm och Falkenberg kom medlemmar och deltog i budgivningen.

Denna gång startade vi auktionen med postbud på ca: 46% av objekten men åter igen var auktionsdeltagarna på plats duktiga på att leta upp lotter utan startbud. När vi var klara för dagen hade vi nått upp till nästan 75% sålda lotter. I skrivande stund är auktionen ännu inte helt avslutad utan efterförsäljning pågår fram till den 9 december. Just nu är vi uppe i ca: 82% sålda lotter. Vi kan väl också nämna att som vanligt var budgivarna på plats stundtals skoningslösa mot postbuden och jagade upp till flera höga slutpriser och på ett flertal var det till slut bara 2 man i salen som stred in i det sista och ibland med ett leende och huvudskakande till några tok höga slutpriser.



Vi fick denna gång genomföra auktionen i liten enklare lokaler. Tidigare har varit bortskämda med Restaurang Kinesiska Murens trevliga lokal och deras goda mat. Men om lokalen var enklare så var maten inget att skämmas för utan vår värd Hussein på Preem's bensinstation bjöd på god mat och såg till att vi hade varm och kall dryck och något att äta hela dagen.



Strax innan auktionsstarten ser vi här vår "Fågel man" Ove Karlsson på språng och till vänster förbereder sig Kaj Librand, Kalle Jägard, Gunnar Löwendahl och Mats Ahlmark (Falkenberg) sig för auktionen. Bakom Ove's tumme så skymtar Bengt Pålman på väg in med en kopp kaffe??



En stund senare har Per-Åke Mårtensson anslutit också på vänster kanten och på höger kanten så ser vi närmast väggen Ulf Eliasson (Stockholm), Gustaf Gustafsson (Island), med ryggen åt oss Lennart Larsson följt av Ingemar Johansson (Falkenberg) och längst bak vid fönstret Henrik Sunden (Umeå) och Magnus Kjellander (Stockholm). Resten av vännerna är på andra sidan väggen och hämtar fika och laddar upp in för auktionen.

Önskas Resultatlistan från höstauktionen 2016 så kontakta Johnny (se sid 25).

Nästa stora höstauktion är preliminärt planerad till

lördagen den 21 oktober 2017,

Redan nu har en del spännande material lämnats in till höstauktionen 2017 och vi vore tacksamma att ni som önskar att lämna in sänder materialet till mig **senast den 31 maj** så vi får tid att skriva in och sätta utrop (om inte det är gjort av inlämnaren).

För er som skickar in material till nästa auktion, tänk på att bifoga en lista med katalog- nummer enligt Facit Special och katalogvärden samt kvalité på objekten ni sänder samt om ni har önskemål om utropspriser. Vi tar bara 10% av säljaren på sålt material och som ni vet bara 5.- per objekt av köparen. Kontakta mig gärna innan ni sänder in material om ni har några funderingar.

Material till höstauktionen 2017 insändes till Johnny Pernerfors. Adress, email och telefonnummer finns på sista sidan i Rapporten.

Vårauktion lördagen den 29 april.

Under våren 2017 kommer vi återigen att hålla en **Specialauktion** i Göteborg.

Denna gång är det **Stig Österbergs Utställningssamling "TVÅ KUNGAR"** som är huvud-temat. Men vi har också fått in en spännande stämplad samling **Island 1939-59** med bl.a. vackra stämplor, varianter, olika tandningar och även några brev. Samt från en av våra tyska medlemmar en mycket trevlig samling med **nummerstämplar** i mycket god kvalité med några bättre nummer in i mellan.

Så boka redan nu in lördagen den 29 april en långhelg med ledig dag för de flesta av oss på måndagen den 1 maj.

Höstauktionen

Translation made by Kjell Nilson

Once again, we are pleased to announce the large interest shown by the members at the Autumn auction. We received bids from 94 members whereof 20 showed up at the venue.

It was not only members from the Gothenburg area but also members from Umeå some 1.500 miles away, as well as from Stockholm and Falkenberg and people had even been flying in from Iceland and participated in the bidding.

We started the auctions having pre-bids for 46% of the objects, once again the bidders at the auction where clever finding objects without start-bid. When the auction was ended, we had reached a rate of sales of 75%. The after-sales will continue until December 9th we are now at the rate of 82%. The bidders in the audience gave the mail-bidders a tough match and chased the prize in some cases up to sky-high prizes. Some objects were finished after a fears fight, the fight went on with a smile.

The earlier place for our auctions, a restaurant called "The Chinese Wall" is now closed, so the auction was held in a small café next to a petrol station. But Hussein, the proprietor, served us both warm and cold drinks and good food.

This photo was taken just before the auction started, the "Bird Man" (Ove Karlsson) was on his way to take a seat. To the left you see Kaj Librand, Kalle Jägard, Gunnar Löwendahl and Mats Ahlmark. Above Ove's thumb you can have a glimpse of Bengt Pålman.

A moment later we see that Per-Åke Mårtensson has arrived sitting on the left and to the right we see Ulf Eliasson, Gustaf Gustafsson, with his back to us is Lennart Larsson sitting followed by Ingemar Johansson and in the far back by the window we see Henrik Sunden and Magnus Kjellander.

If you wish to have the List of Results, please contact me, Johnny Pernerfors.

Next autumn auction is planned to be held on Saturday the 20th October 2017.

Already now we have received some interesting material to this auction. We would appreciate if you would deliver the material you intend to sell at the Autumn auction to me **not later than May 31st**. Don't forget to accompany the material with an object list with the Facit Special – numbering as well as the value according the catalogue, your quality rating and a start prize (not necessary). We only take 10 % commission from the seller and SEK 5 from the buyer. Feel free to contact me regarding consignments if you have any questions.

You will find my address, email-address and phone number on the last page of the **Rapporten**.

ISLANDSKLUBBEN I GÖTEBORG

Program för våren 2017

- Jan 12 Stämplrar, bilder och vykort från Ísafjarðarsýsla,
Steinar Fridthorsson, Lund.
- Feb 9 ÅRSMÖTE.
Nordiska Fåglar del 2, Ove Karlsson.
- Mars 9 Grönland Pakke-Porto, Bo Olsson.
- April 20 En gammal temasamling från 1970-talet.
Visning av vårauktionens material.
- 29 Vårauktion. *OBS! Lördag. Lokal ej bestämd.*
- Maj 11 Isländska Datumfyrblock, Kaj & Johnny.

Välkommen till **vårens** möten och ta del av kvällens tema och den sedvanliga innehållsrika mötesauktionen.

Vi bjuder på kaffe med något gott till.

Vi träffas på **torsdagar** i klubbens lokaler,
Gamlestadens Medborgarhus på Brahegatan 11,
hållplats SKF (spårvagn 6, 7 och 11 samt buss 58 och 519).
Möteslokalen öppnas 18.00 och vi börjar mötet 19.00.

Volvo Myntklubb

Välkomna till våra möten som är innan Islandsklubben kl. 17.30-18.30.

Kontaktpersoner: Ordförande: Johnny Pernerfors, Tfn. 031 - 54 88 78.

Kassör + **Volvo Myntklubb:** Owe Jacobsson, Tfn. 0707 43 23 41

Email: islandsklubben@bredband.net

HEMSIDA: <http://hem.bredband.net/islandsklubben>

Föreningen Islandssamlarna och Islandsklubben i Göteborg

Föreningen Islandssamlarna

Hemsida: <http://www.islandssamlarna.se/>

Plusgiro 40 29 57-5

BIC:NDEASESS

IBAN: SE47 9500 0099 6034 0402 9575

Ordförande

Björn Söderstedt
Drottningholmsvägen 21
112 42 Stockholm Tel 0702-760594
ordforande@islandssamlarna.se

Sekreterare

Mikael Magnusson
Fyrspanngatan 65
165 64 Hässelby Tel 0704-80 01 84
sekreteraren@islandssamlarna.se

Kassör (Redaktör Rapport)

Rapport Leif Nilsson
Örnvägen 12
761 94 Norrtälje
Tel 0703-62 17 53
kassoren@islandssamlarna.se
redaktor@islandssamlarna.se

Redaktör

Kjell Idling
Leif Nilsson
Kaj Librand
Bengt Påhlman

Islandsklubben i Göteborg

Hemsida: <http://hem.bredband.net/islandsklubben/>

Ordförande

Johnny Pernerfors
Draggensgatan 5
418 77 Göteborg
Tel/Fax 031-54 88 78
pernerfors@bredband.net

Sekreterare (Redaktör Rapport)

Kaj Librand
Björcksgatan 64C
416 51 Göteborg
Tel 031-25 93 16
sveriges.framsida@comhem.se

Kassör

Owe Jakobsson
Åliden 7
424 55 Angered
Tel 0707-43 23 41
ovejacobsson@tele2.se

Vem vänder jag mig till när jag har frågor rörande följande?

Medlemsansökan	Sekreteraren	Islandssamlarna / Islandsklubben
Medlemsavgift	Kassören	Islandssamlarna
Äldre Rapporter	Kassören	Islandssamlarna
Text till Rapporten	Redaktören	Islandssamlarna
Adressändring	Kassören	Islandssamlarna
Auktioner i Rapporten	Kassören	Islandssamlarna
Auktioner i Övrigt	Ordföranden	Islandsklubben

Medlemsavgiften för 2017 är SEK 120:- Medlemmar boende utanför Sverige betalar via PayPal till alltinget@telia.com OBS! Vid PayPal-betalningar tillkommer en avgift på SEK 10:-

The annual membership fee 2017 is SEK 120:- Residents abroad can pay through PayPal to account alltinget@telia.com Please note! Add SEK 10:- for PayPal fee

OBS!! Glöm ej att sända oss adressändring OBS!!

OBS!! Don't forget to send us your new adress OBS!!

MANUSSTOPP FÖR NÄSTA RAPPORT ÄR 20 MARS 2017



Svartensgatan 6
116 20 Stockholm
Tfn 08-640 09 78

KVALITETSAUKTIONER



Vi söker alltid kvalitetsmaterial.
Välkommen in till oss i Stockholm, Uppsala, Göteborg,
Malmö, Skara, Umeå eller Kalmar, så hjälper vi till att
sälja Era objekt - med bästa resultat!



mail@philea.se – www.philea.se